

GA MAAR ALVAST

Ga maar alvast, ik doe het licht wel uit
in de kamer en de gang
ik loop nog efkes voor het laatst naar buiten
ben maar niet bang,
ik blijf niet zolang,
alleen maar kijken waar de maan uithangt.

Ik heb me niet veel laten zien, vandaag,
als ik er was, zag ik jou niet,
we hebben weer een dag geleefd, vandaag,
maar meer ook niet,
en toch dit lied;
wat was ik zonder jou, ik weet het niet.

Ach loop nog efkes naar beneden
kijk of de fietsen binnenstaan
kom dan naar boven, kom in bed gegleden
tegen mij aan,
van nou af aan kan de wereld
voor mijn part naar de maan gaan.